

HOBURGSBLADET

Nr 2

Utgivet av Hoburgs hembygdsförening

År 2009

Vad håller de på med?

Utanför Bottarve har det i höst stått byggbodas, cementblandare, sandhögar, cementsäckar, bräder och annat byggmaterial. Och strålkastare! Många har undrat vad som händer där inne.

Att vara ägare till ett gammalt hus innebär ständiga reparationer. Hembygdsföreningen är av tradition duktig på att söka pengar. Nästan alltid har de ansökningar vi gjort beviljats. Nu var vardagsstuga och bakugn på tur. Ansökningarna till länsstyrelsen och Kungafonden resulterade i ett bidrag på sammanlagt flera hundratusen kronor, och reparationerna kunde komma igång under hösten. Det är Gotlandsbyggen som murar upp ugnen och reparerar väggar och golven i farstu och rum, och Jannehags Måleri som målar.

En dag i november träffar jag Tommy Gislevik, som har reparerat väggarna i vardagsstugan, och Bosse Danielsson. Nu håller de på med bakugnen. De visar mig en intressant vy över ugnen som man aldrig annars får se. Nästan hela den utskjutande delen av ugnen bakom huset är borta och själva ugnen också, så nu syns luckan och ugnsmunnen från fel håll. Konstruktionen med ugnens sidomurar och hela den stora skorstensstocken som vilar på dem, ser skör ut.

Den nygamla ugnen åker ut

Ugnen renoverades på 1950-talet med nya tegel invändigt och isoleringen troligen återuppmurad med det stenmaterial som fanns kvar efter originalet. Däremot drömde man aldrig om att den femtio år senare skulle vara i flitigt bruk, för renoveringen verkar enbart vara gjord för att återge utseendet. Ugnsväggarna är tunna, och röken har letat sig ut genom murverket på ett otal ställen. Isoleringen har utgjorts av bylt, skräpsten helt enkelt. Så det är fantastiskt att den har gått att värma upp och baka i!

Även den ursprungliga varianten har nog varit ganska otät. Kalkstenen som har använts är av den sämre sorten med mycket aitlar i, Bosse känner igen den sortens sten, den är säkert bruten på Hundlausar där gården hade sin kulä. Aitlarna spricker i små stycken vid kontakt med hetan. Mycket sandsten var också iblandat.

Intressant är att den ursprungliga ugnen har varit större. Vid rivningen hittade Tommy och Bosse en stor flat sandstensflis som med all sannolikhet har varit bottenplatta i ugnen.

En utmaning

Ugnskonstruktionen hänger ihop med skorstenskomplexet, så det går inte utan vidare att plocka ner de gamla ugnsväggarna. Det ser farligt ut! Jo, säger Tommy och Bosse. Det första vi måste göra är att stämpla under skor-

stensstocken så att inte allt faller över oss.

Men först har vi kollat noga att de två grova bjälkar som möjligen ända sedan huset var nytt ligger som förstärkning i ytterväggen över den utskjutande delen av ugnen, att de inte är maskätta tvärs igenom, så som de är på ytan. Men det visade sig vara gott kärnvirke i de gamla bjälkarna. Det hade varit intressant att undersöka deras ålder för vi vet ju faktiskt inte när denna äldsta del av huset är byggd. Stefan Haases gissning är början av 1800-talet.

Nu gäller kompromisser

Ett dilemma när man restaurerar i gamla hus och vill använda ursprungliga arbetsmetoder och material, är att kraven i dag är så höga. Eftersom vi vill ha en bakugn som verkligen gör skäl för namnet, får vi försöka göra en kompromiss, säger Tommy.

Nu murar de upp ugnen med särskild lera, fin sand och eldstadstegel. Konstruktionen skall bli elastisk och röra sig efter variationerna i temperaturen. De gör även en rökkanal som inte funnits förut, inte i 1950-talsversionen i varje fall. Äldre ugnar var ofta konstruerade på det sättet. När jag kommer på besök är just byggnadsantikvarie Stefan Haase från Gotlands museum där och inspekterar. Hantverkarna har kallat på honom för att diskutera de mest rätta metoderna.

Tommy avslöjar Bottarves hemligheter

Innan målarna kommer till vardagsstugan för att sätta igång sin del av restaureringen, visar Tommy mig runt och avslöjar på samma gång några fler av Bottarves hemligheter, sådana små detaljer som för det vana snickareögat berättar en hel del av husets historia.



Tommy inne i ugnen.

Foto: Ing-Marie Tellström

Väggarna har många tunna lager kalkfärg, mer än en centimeter tjockt har det blivit under 150 års tid. Det näst understa lagret är blågrått med vita stänk, och lagret röjer att stänkmålningen inte var blygsamt gjord, utan med schvung i björkvispen när den vita färgen slogs på. Ovanligt nog var det bara vit stänkning, oftast brukar väggarna vara stänkta även i svart, så som det är i farstun.

Om golvet med sina kilformade plankor konstaterar Tommy snabbt att det är omlagt en gång, utom under sparlakansängarna, där är originalet kvar. Han berättar och visar på skillnaderna i detaljutförande mellan original och utbytt virke i sparlakansängarna, nu tittar vi på sängluckorna vid golvet, jämfört med den något nyare luckan, så kärleksfullt och kunnigt arbetat originalet är!

Vi fortsätter ut i farstun, där golv och väggar reparerats. Tommy visar på den bärande bjälken över stora ytterdörren. Den har han nu knackat fram eftersom putsen som täckte den var så sprucken, och måste ersättas. Det är den bjälken som är orsaken till den eleganta bågen över dörr och farstufönster! Tommy ser att den är återanvänd från någon annan konstruktion som redan 1844 hade gjort sitt någonstans. Tack, gamle byggmästare, att du för 165 år sedan tänkte på skönheten! Och hörnen som i dörrfönstersmygens vägg är så snyggt avfasade, den dekorativa detaljen uppenbarade sig ur lager av tjockt kalkslam.

Klart till jul

Vid kaffikalaset på nyårsdagen kommer vi att kunna njuta av ett tätt golv utan golvdrag runt fötterna, och vackert ljus blågrå väggar, utan att stycken av murbruk ramlar ner på en. Och taket i vardagsstugan, ja det blir ljus och vitt, målat med limfärg som det var i original, innan "baindoktorn" själv, arkeologen doktor Wennersten själv någon gång efter hembygdsföreningens köp 1918 målade taket brunt – i den tidens anda – "sått då skvättläde um då", har Emil Ahlér berättat för Göthe Carlsson. Det var samme doktor Wennersten som "upptäckte" gården fjärdedag jul 1917, då han besökte den efter att ha fått tips om att där skulle finnas gammaldags sparlakansängar. Resten är historia!

Ing-Marie Tellström, Ronnarve, Öja



Jerry stänkmålar farstun.

Foto: Ing-Marie Tellström

Ordföranden har ordet

De flesta besökare, och antagligen också många av de yngre fastboende, har svårt att förstå att Storsudret har en så dramatisk historia. De mäktiga kyrkorna och bondgårdarna tyder på att det en gång fanns stora rikedomar, för en del. Idag är det inte mycket som påminner om det nära förflutna när hårt arbete med magra jordar, vindpinat slit i stenbrotten, fiske och sjöfart med livet som insats var en realitet. En påminnelse om farorna till sjöss fick vi häromveckan när minnestavlan över de omkomna i en sjökatastrof sattes upp i Hamra kyrka, mer om den på sidan tre. Allan Cedergrens *Farlig kust* rekommenderas till läsning. Det första kapitlet heter "Havet – en bördig åker". Där finns den tankeväckande upplysningen att öns "fem sydligaste socknar sammanföll med det som en gång hette 'Gotlands södra strandningsdistrikt' ". Strandningarna var en viktig inkomstkälla för dem som bodde på Storsudret på den tiden!

Ända sedan starten 1918 har Bottarve stått i centrum för hembygdsföreningens arbete. Men det sker en hel del ute i de fem socknarna också. Flera utställningar har visat olika sorters textilier från hela Storsudret, inklusive den mycket populära bröllopsutställningen i somras. Vandringer och utflykter har anordnats till fornminnen, byggnader och trädgårdar. Ett förslag till utgrävning för amatörarkeologer vid fornborgen i Hamra har skickats in till arkeologen Dan Carlsson på Högskolan. Förslag till skyltning vid fornminnen o dyl har sänts till sockenföreningarna i Hamra och Vamlingbo. Bidrag ur föreningens kulturminnesfond har anslagits bl a till restaurering av en kvarn och en smedja i Vamlingbo. Och för något år sedan gjordes en uppmärksam inventering av väderkvarnar på hela Storsudret. Senaste projektet är en dokumentation av Hamnvägen och hamnen i Burgsvik. Initiativet kommer från Göran Holmberg som genomför det tillsammans med Kerstin Jonmyren och Anders Nyberg. Särskilt undersöks hamnens betydelse för Storsudret. Om du har förslag om något som hembygdsföreningen kan göra i din socken, kontakta Ing-Marie Tellström, 073 9709259. Vi behöver din medverkan!

Föreningens ekonomi har stabiliserats, framför allt genom allt ideellt arbete. Medlemsantalet har ökat flerfaldigt och är nu omkring 450 personer, varav hälften gotlänningar. Medlemsavgifter och gåvor bidrar ytterligare till stabiliteten. Tottes täppu, den nya lekplatsen, har haft många glada besökare, trots att nästan ingen marknadsföring förekommit. Och byggnaderna har kunnat restaureras till ett idag ganska gott skick, tack vare generösa bidrag ur allmänna och privata medel, främst Länsstyrelsen på Gotland, Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser och Konung Gustaf VI Adolfs fond för svenska kultur.

Detta är min sista kolumn "Ordföranden har ordet". De här snart sex åren som ordförande är oförglömliga: inspirerande, tuffa, fyllda av glädje och gott samarbete. Tack till er alla för allt gott stöd. Tack för förtroendet att ha fått leda verksamheten i Sveriges finaste hembygdsförening!

Britta Holm, Gervalds, Vamlingbo

Hamra

I Allhelgonahelgen invigdes en minnestavla över ”Den stora sjökatastrofen”, en händelse som trots att den inträffade år 1829 ännu lever kvar i minnet hos sockenborna. Den 29 oktober 1829 gick briggen Alfhelda, i folkmun kallad Alfhelde, på grund utanför Hamras kust. De män som gick ut i båt för att undsätta sjömännen blev av okänd anledning kvar ombord då en förfärlig storm blåste upp och fartyget slogs i spillror. Då nästa dag grydde fann man endast två överlevande. 12 män från Hamra, 2 från Öja och 1 från Vamlingbo, dessutom ett okänt antal besättningsmän omkom. 32 barn blev faderslösa, 11 kvinnor änkor i socknen.

Petter Ödman var en av de omkomna. Han var farfars farfar till Lars Ödman, som tillsammans med sin hustru Anna skänkt pengar till den nu invigda tavlan. Lars är borta sen några år, men Anna och hennes barn var med på invigningen.

Tavlan är målad av Agneta Engström efter en förebild av Arthur Wahlby. Under står namnen på de omkomna hamraborna. Agneta har även lagt ner ett stort arbete på att sammanställa fakta om förlisningen, som kommer att finnas tillgängligt i kyrkan.

Ramen är även den tillverkad av en hamrabo, Kenneth Johansson boende vid Sindarve.

Efter högmässan fortsatte firandet i bygdegården med att Hamras berättarkvinnor gestaltade de avlidnas änkor. Som var och en berättade hur det gick till den dagen när deras män gav sig ut för att bistå det sjunkande fartyget. Det var en gripande föreställning. Sedan bjöds det på smörgåstårter, kaffe och kaka. Efter kaffet berättade Torsten Gislestam vad han visste om familjernas vidare öden, många klarade sig trots allt ganska bra.

Ulla Thomasson, L. Sindarve, Hamra



Minnestavlan i Hamra kyrka.

Foto: Ulf Lindner

Burgsvik

Nu händer det saker på Bodbacken!

Bodbacken i Burgsvik har gamla traditioner som träffpunkt för trakten, just vid infarten till vägen mot hamnen. På 1800-talet började handelsmän bygga bodar med varor till försäljning där, och snart följde småföretagare på Hamnvägen efter.

Ett tag har det sett lite mörkt ut för Bodbacken, även helt bokstavigt, när det gamla bankhuset har stått tomt. Men nu skall det bli ändring på det. Krögarparet Björn och Kristina Sjöö från Stockholm kom i somras och såg huset och miljön och insåg direkt möjligheterna. Plats finns där, så de ämnar öppna hotell på övervåningen och restaurang på nedervåningen. Paret driver krogen Matkultur i Stockholm och är dessutom sommarboende i Kvarnåkershamn. De har intressanta planer för huset, julbord, höstfester och trädgårdskonserter. Speciellt har de fäst sig vid den fina trädgården som vårdades väl under den tidigare ägarfamiljen Hansén.

I första hand blir det en sommarsäsongs-etablering, men de planerar att förlänga den så långt det går. Vi hoppas att deras etablering skall ge gott resultat, och välkomnar dem till Storsudret.

Även på andra sidan ”backen” har det hänt saker. Där har Anette haft frisersalong i den tidigare banklokalen i hela 15 år. Hon har varit omtyckt och haft gott om stamkunder. En dag kom två unga damer in till henne och ställde frågan rakt på sak:

- Vill du sälja din salong till oss?

Efter någon dags betänketid bestämde Anette sig för att ge flickorna en chans. Det blev ägarbyte, Anette har inlett en ny karriär som frisör i Klintehamn där hon bor, och Fanny Petersson och Therese Kroon har tagit över skötseln av Sudergutarnas hår.

Flickorna är unga och positiva, och har gott om fräscha idéer, och tar liksom Anette emot alla kategorier, damer, herrar och barn. Fanny har hunnit jobba några år i Stockholm och Therese är nyutbildad där. Båda har släkt i trakten.

De är värda all respekt, har satsat och köpt en salong tillsammans, och har dessutom bosatt sig på orten. Man blir positiv bara av att tala med dem. De tycker att det finns en hel del ungdomar att umgås med här och påpekar att fler skulle vilja komma hit, men att det är kö till de mindre lägenheterna. Heja Fanny och Therese!

Kerstin Jonmyren, Hamnvägen, Burgsvik

**Kultur får människan att utvecklas och må bra.
Därför stödjer vi annonsörer Hembygdsföreningen.**

GRUNDAT 1873

Gotlands
**kalkstens
fabrik**

Hamnvägen Burgsvik
www.stenfabriken.se
Tel: 0498-49 70 01

**JONSSONS
EL AB**
Tel. 0498-49 71 52
073 08 77 001



Sundre

Hoburgsbladets flygande reporter har gjort ett kort nedslag i Sundre och erfarit följande:

Vid Digrans pågår restaureringen och reparationerna för fullt. De nya ägarna Birgitta och Jan-Mikael Bexhed är entusiastiska inför det omfattande arbetet med att ställa i ordning huvudbyggningen och brygghuset. Taken är omlagda, skorstensmuren som var i dåligt skick har plockats ner och ska muras upp igen, med den karakteristiska låga skorstenen. Det gamla dasset har också rustats upp och de vanprydande maskinhallarna från 60-talet är rivna. Avloppet ska repareras och brunnen rensas. Målet är att kunna använda huset sommaren 2010. En del av marken är utarrenderad och mer är på gång. Vastarna ska successivt röjas fram och läggas upp. Sedan vidtar etapp två: lagården. Kanske får den agtak igen som man kan se på ett foto från 1930-talet.

Den nya utställningshallen vid Körbsärgården växer planenligt. Fönster och dörrar är på plats, och det milda vädret har varit gynnsamt för putsningsarbetena både inom- och utomhus. Konsthallen öppnas i Kristi Himmelsfärdshelgen 2010.

Dagmar och Sune Jakobsson, Västergårde, har fått en ny familjemedlem, dvärgschnauzern Stella.

Hetaste samtalsämnet i socknen är den nytillkomna byggnaden bredvid Skoges strandbod nere vid stranden av Barshage.

Britta Holm, Gervalds, Vamlingbo (på gränsen till Sundre)

Sundre vingårds första skörd: få men fina druvor.

I oktober plockade John Grieves och Maria Fridh på Tomase i Sundre sin första vinskörd från 375 stockar på friland. Även om våren var torr och kall hann druvorna mogna i tid innan hösten definitivt anlände i slutet på oktober. Sockerhalten var hög och syran låg i jämförelse med andra svenska "vinbönder", skåningarna inräknade. Maria och John har haft nybörjartur då sommaren 2009 allmänt har gett ovanligt friska druvor. Mängden druvor var blygsam, delvis som ett resultat av att paret alltför nitiskt reducerade antalet klasar, för att inte stressa de unga plantorna. Den pågående vinifieringen har medfört överraskningar som varken John eller Maria kan överblicka konsekvenserna av. Därför önskar de återkomma med en rapport om resultatet från vinframställningen följande sommar.

John Grieves och Maria Fridh vid Tomase i Sundre anlade i maj 2007 en vingård på friland. Första året planterades 150 stockar, följande år lika många och i år ytterligare 75. Vingården omfattar i dag således 375 stockar.

Maria Fridh, Tomase, Sundre

PENSIONAT HOLMHÄLLAR



Tel: 0498-49 80 30
Fax: 0498-49 80 56

Swedbank



Kultur får människan att utvecklas och må bra.
Därför stödjer vi annonsörer Hembygdsföreningen.

Swedbank

Fastighetsbyrå

VISSBY TEL. 0498-21 80 40, HÄSTGATAN 22

LABANS KVARN



LABANS



Vamlingbolaget

Tyger och kläder
Design Kristina Torsson
Tillverkning i Vamlingbo
Besök vår hemsida
www.vamlingbolaget.com
Välkommen till vår butik
För öppettider ring: 0498-49 80 80



RESTAURANG

Majstregården AB

Tel: 0498-49 74 42 • www.majstregarden.se
Sundre Hoburgen • 623 30 Burgsvik



Länsförsäkringar
Gotland

Tel. 0498-28 18 50, www.lfgotland.se



GOTLANDS
BYGGEN AB

Bygger i takt med tiden
Snickerier från Egen fabrik
0498-48 45 00 • gotlandsbyggen.se



MUSEUM LARS JONSSON

Utställningen öppen dagligen 11-17.
Grafik galleri & shop. Cafe & trädgård.
För mer info: www.larsjonsson.se
Vamlingbo prästgård. Tel 20 26 90.



HOBURGS
HALLEN

BURGSVIK

0498-49 70 90

HOBURGS
HALLEN



Fide

”Syster Östen har kommit tillbaka”

Den 16 oktober 2009 återvände Östen Nilsson till Fide efter dryga 40 år i Stockholm – Välkommen!

Östen är född i Fide 1945 det året, som har flest barn födda i Sverige. Han gick två år i kapellet, fyra år i Fide skola och två år i Öja. Östen fortsatte vidare med tre år på Folkan i Hemse.

Östen minns: I Fide kunde det vara fyra årsklasser i salen och upp mot ett 25-tal barn och en lärare. Alla hus var bebodda av fastboende och han kan inte minnas att här bodde någon man kallade för ”sommargotlänning”. Det fanns snabbköp, mejeri, växel, järnväg och snickeriverkstad i socknen.

Till Stockholm for han i slutet av 1960-talet. Här utbildade han sig till sjuksköterska. Han och en grabb till var de första manliga sjuksyrrorna i Sverige – en pionjär med andra ord. De var två pojkar och 50 flickor i utbildningen. 1971 blev Östen klar och fick ett vikariat på Gotland, distriktsmottagningen i Burgsvik. Tiden på distriktsmottagningen var ensam och med stort ansvar. Läkare fanns inte på plats. Syster Östen blev inte långvarig på ön utan den 29 oktober 1971 flyttade han tillbaka till Stockholm och gjorde sin karriär inom psykiatri bl.a. som avdelnings- och klinikföreståndare och senast som behandlingsansvarig.

Som återvändare ser han förändringen i Fide – många nya sommarhus har byggts och de gamla husen har sålts till ”sommargotlänningar”. Där det förr var liv och lyse hela året är det nu tomt och svart när hösten kommer. Den närmaste tiden har Östen fullt upp med att få i ordning sitt nybyggda hus och har ännu inga planer på vad han skall ägna sig åt som pensionär. Undertecknad har hälsat honom välkommen till Bottarve.

Sedan den 5 april i år samlas fidebor i Fide Prästänge och dricker gemensamt kaffe. Varje första söndag i månaden samlas de som har tid och lust någon gång mellan kl 14-15. Antalet kaffebesökare har varierat från några stycken och upp till ett tiotal. Det har alltid varit några där. I bulhuset finns en gästbok där det går att läsa vilka som varit på besök.

Fides höstfest den 24 oktober blev en trevlig samvaro. Ett 50-tal var anmälda och 41 fidebor kom. På menyn stod kåldolmar. Inga-May Öström och Annette Karlsson hade stekt 163 kåldolmar under dagen. Eva Nilsson hade gjort en underbar läskande höstsoppa av äpplen, päron och plommon och spetsat den med konjak. Lotter såldes och alla hade möjlighet att vinna på lika villkor. Men hur kommer det sig att en del kan vinna upp till fyra gånger!!! Hur får man en sådan tur? Avslut med kaffe och olika äppelkakor.

I Fide stugby, Fidenäs camping, ska det byggas 20 ytterligare stugor.

Vävstuga har startat i skolsalen och minst tre personer har visat sitt intresse att väva. Inna, Ingrid Lindner, Öja har varit den sakkunniga.

Solveig Karlström, Bredkvie, Fide

Hoburgs hembygdsförenings kulturminnesfond

Hedra minnet av en anhörig eller vän med en minnesgåva till hembygdsförenings kulturminnesfond.

Medlen används till hembygdsvårdande insatser.

De anhöriga får ett minnesblad med din hälsning.

Ring 073 97 09 259.

Hoburgs Näringslivs Intresseförening (HNI)

Vi räknar med att det blir en strandstädning även våren 2010, och ny general för Burgsviks marknad är Sven Jakobsson.

Byggsektorn pekar starkt uppåt. Det såg lite mörkt ut för en del tidigare i höstas men nu verkar alla hantverkare vara fullt sysselsatta igen.

Detaljhandeln går alltid sämre denna mörka årstid, förutom under julen då det svänger uppåt.

HNI har under hösten startat ett projekt - Vision Storsudret. Frågorna vi ställer oss är:

Hur vill vi ha det på Storsudret år 2020 och hur tar vi oss dit?

Vilka hinder måste övervinnas för att vi skall nå dit?

Hur vill vi att näringslivet, den kommunala och privata servicen, byggnationerna samt skolan ser ut år 2020?

Vår vision skall sedan formas och skrivas ner. Förhoppningen är att under arbetets gång kan några eller flera idéer förverkligas på ett attraktivt sätt. Vi kommer att fortsätta vårt arbete under våren och bjuda in olika grupperingar i samhället att delta.

Att komma på en idé är inte svårt. Det svåra ligger i att förverkliga och finansiera den. Det är av yttersta vikt att vi försöker få till en utveckling som håller året runt. Så om någon av er som läser detta är på resande fot och råkar hitta en fabrik under en sten så snälla ta hit den!

Rune Fröling, Rudvier, Öja
Ordförande i HNI

Utställning sommaren 2010

Nästa års utställning har arbetsnamnet ”Virkat”.

Hembygdsföreningen efterlyser virkade föremål, gamla och nya: spetsdukar, diskunderlägg, mössor, koftor, gardiner, överkast, lakanspetsar, mattor.....

Allt är av intresse!

Kontakta Solveig Karlström på 0498 483995,
08-6427582 eller 0706 808537

Uppdatera era uppgifter i medlemsregistret

Har du flyttat eller fått ny mailadress, glöm inte bort att anmäla det till Hembygdsföreningen.

Hittills har vi fått e-postadresser från ett antal av hembygdsföreningens medlemmar. Men vi vet med säkerhet att det är många fler som har en sådan adress. Eftersom vi är angelägna att dra ner ytterligare på de betungande utgifterna för porto så ber vi dig att skicka din mejladress till <Viveka.friberger@telia.com>.

De som inte har tillgång till dator får naturligtvis även i fortsättningen sina brev med den vanliga posten.

Hyr Bottarve för barndop, begravningskaffe eller kalas!

Många tror oss inte när vi säger att det går att hyra Bottarve. Men det är sant! Vill du hyra vardagsstugan för upp till 20 gäster eller salen för upp till 40 gäster? Eller båda? Konferera med oss vid Bottarve.

Leken fortsätter

I somras började den nya lekparken på "Tottes täppu" att fyllas med allehanda attraktioner. Den blev långt ifrån färdig innan säsongen var över, men det blev en god början och under senare delen av sommaren var tillströmningen av barnfamiljer stor och det märktes även i butiken och i kaféet. Att parken uppskattades märktes också av att besökarna gav över sex tusen kronor i frivilliga bidrag till parken. Till allt detta bidrog också i hög grad Sören Persson, som inte bara spikat och sågat, utan som också fungerade som en uppskattad "lekledare".

Inför nästa sommar räknar vi med att få ett antal nya attraktioner på plats. Det handlar bland annat om fler gungor, en klätterpyramid, ett klättertorn och olika former av spel. Och så hoppas vi att även nästa sommar kunna ha kaniner, höns, lamm och lammungar i lekparken. En "generalplan" presenterades i november för styrelserna för hembygdsföreningen och den ekonomiska föreningen och planen rönt en allmän uppskattning.

Kostnaderna har så här långt kunnat hållas nere, inte minst tack vare generösa bidrag från olika håll. Bland andra har Norrbys järnhandel bidragit med material och Rigmor Karlsson har låtit oss ta ner ett antal träd i hennes skog. Inför nästa sommar behöver vi ytterligare material och alla bidrag är välkomna.

Vid sidan av allt praktiskt arbete som återstår skall vi också ta beslut om hur driften skall finansieras. Skall vi ta inträde eller kan vi räkna med att flertalet är beredda att betala ett frivilligt inträde? Vi måste också ha en plan för hur lekparken skall marknadsföras över hela Gotland och bland alla turister inför nästa sommar. Det kommer att kosta en del pengar, men i förlängningen tror vi att lekparken kommer att bidra till en fortsatt positiv utveckling av hela Bottarve.

Sören Larsson, Stenstugu Vamlingbo
Bottarve museigård ekonomisk förening

Hald di uppdatern – käik pa
www.bottarve.se

Kaffikalas i helgmillum

bäi Bottare den 1 januari 2010

Kum u ga sum дәu vill millum ett u fem
(13.00-17.00)

Kaffi me atminstn femtn sårtars smakakar,
u dain me danne.

Skaffare serverar riktigt kokkaffe lagat över öppen eld i köket. Glögg serveras i brygghuset.

Kaffe med påtår 15 kr. Bröd och kakor 6-30 kr.

Kom till oss vid Bottarve och upplev en riktigt gammaldags julstämning med enbart levande ljus, brasor i alla rum och hela gården julpyntad.

Julmusik med Inger Ekvall, cittra, och Liv Stenström, dragspel.

Stefan Haase och Göran Ström signerar sin nya bok Gotländska rum.

Välkomne!



Årsavgiften 2010

Ett nytt hembygdsår är i antågande. Föreningen behöver din medlemsavgift mer än någonsin.

Årsavgiften är 100 kronor/person och betalas in på vårt plusgiro 439 18 80-4. Glöm inte att ange avsändare på inbetalningskortet.

Lakan från Visby lasarett

Wilken vänlig själ har skänkt ett antal lakan från Visby lasarett till Bottarve? De är i så fint skick att vi använder dem som kalasdukar.

Ring Ing-Marie Tellström, 073 0709259 och tala om vem du är!

Ta chansen...

Om du har förslag på något som hembygdsföreningen kan göra i din socken, kontakta Ing-Marie Tellström, 073-9709259. Vi behöver din medverkan!

Överliggare

Göthe Carlsson och Åke Olofsson har bidragit till att försköna miljön vid Bottarve genom att ideellt förfärdiga en överliggare till en av grindarna. Stocken är skänkt av Anders Westberg. Samtliga från Vamlingbo.

TACK till alla som stött vår föreningsverksamhet med penninggåvor som inbetalats i samband med årsavgiften. Ingen nämnd och ingen glömd!

Hembygdsföreningen önskar såväl medlemmar som samarbetspartner och andra intresserade en riktigt

GOD JUL
och ett
GOTT NYTT
ÅR



Hoburgs hembygdsförening

Stöd oss gärna genom att bli medlem i föreningen. För 2010 är avgiften 100 kronor per person. Alla medlemmar går in gratis i museet vid Bottarve. Hur många gånger som helst! Medlemskortet kan hämtas i Butiken vid Bottarve. Avgiften betalas in på hembygdsföreningens plusgiro 4391880-4. Glöm inte att skriva namn och adress och ev. e-postadress. Vi är glada för penninggåvor!

Hoburgs hembygdsförening
c/o Tellström, Öja Ronnarve 149, 623 33 Burgsvik
tel (vinter): 073 970 92 59

e-post: info@bottarve.se
hemsida: www.bottarve.se

Ansvarig utgivare: Hoburgs hembygdsförening
Redaktör: Britta Holm. Layout: Elin Olausson.
Tryck: Gahnströms Bygg & Tryckeri AB, Alva